

Column

Summer party

Zomer, de zon schijnt en het is lekker warm. Gas- en stroomprijzen zijn fors gedaald en we kunnen weer jaarcontracten afsluiten. De energiecrisis is even ver weg. Maar hebben we iets van deze nare ervaring geleerd? Bereiden we ons voor op de onvermijdbare winter door te blijven investeren in verduurzaming? Misschien, maar vooruitkijken is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

We kunnen weer opgelucht ademen. De avonden kleumen met een dekentje op de bank zijn lang geleden. De gas- en stroommeter houden een zomerslaap. En de energieprijzen? Die waren al gemaximeerd door het energieplafond en duiken verder omlaag. Maar deze summer party is slechts van tijdelijke duur. In de herfst moet de kachel weer aan en wat doen de prijzen dan? Nu is het een mooi moment om een vast energiecontact af te sluiten. Maar gaan we ook door met het verduurzamen van onze woning?

Investeren is een hobby van een select gezelschap: je moet over het eind van de maand heen kunnen en durven denken. Dat vergt geld, tijd en een langetermijnvisie. Iets wat niet voor iedereen is weggelegd. Vooral geld is voor velen 'een dingetje'. En stimuleringsregelingen zijn voor sommige mensen slecht bereikbaar. Zij zijn al overbelast met alledaagse vraagstukken. Nu de urgentie van energierekening daalt, verdringen andere vraagstukken zich voor een plaatsje bovenaan de urgentielijst.

Gelukkig zijn er groepen die door de energieprijzen serieus werk maken van woningverduurzaming. Hele wijken staan nog steeds vol met witte busjes. Zonnepanelen en omvormers zijn niet aan te slepen. Ook wordt er overal driftig geïsoleerd. Wil je een warmtepomp, sluit je dan aan bij de wachtrij van de installateur. Ze hebben het razend druk en vaak te weinig mensen. Door de crisis werd pijnlijk

duidelijk wat er met je portemonnee gebeurt als energie schaars wordt. Steeds meer mensen willen zich daar tegen wapenen en ondernemen actie. Ook beseffen eigenaars dat je woning meer waard is bij een beter energielabel. Hup, investeren dus!

Maar toch ligt de grote verduurzamingspiek vermoedelijk achter ons. Voor de een lonken de verleidingen van een nieuwe auto, een groter huis en die luxe vakantie, terwijl anderen worstelen met de dagelijkse inkopen bij torenhoge prijzen. We vallen weer terug in oude routines. Willen we verduurzaming omarmen als een continu proces in plaats van een project? Dan moet de pijn nóg wat heviger en langduriger zijn. Geen prijsplafond voor allen, maar alleen voor kwetsbare groepen. En misschien schudt Koning Winter ons straks opnieuw wakker. Maar geniet eerst nog even van de zomer.



René Notenbomer

Business developer, columnist en
kwartiermaker duurzaamheid